

Tarih: 10.04.2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

RAMAZAN BAYRAMI

Muhterem Mü'minler!

Eşsiz güzelliklerle dolu Ramazan ayının sonuna ulaşmış bayram sabahına kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ve yaptığımız tüm ibadetleri kabul etmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Bayramlar sevinç ve neşe günleridir. Birbirimizle görüştüğümüz, ziyaretlediğimiz ve bayram sevincini her tarafa yaydığımız ikram günleridir. Birlik ve beraberlik içerisinde toplumun tamamına huzur verdiğimiz muhabbet günleridir. Anne babamızı ve tüm büyüklerimizi sevindirdiğimiz hürmet günleridir. Gerek kendi çocuklarımızı gerekse diğer tüm çocukları kucakladığımız merhamet günleridir. Tüm din kardeşlerimiz için hayır dilediğimiz dua günleridir. Nitekim Peygamber efendimiz hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte bu hususu şöyle dile getirmiştir:

“Sizden biri, kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz.”¹

Kıymetli Müslümanlar!

Bugün bayram sevincini ne yazık ki tam anlamıyla yaşamamız mümkün değildir. Gazze’de yaşanan vahşet devam ederken bizim

tam olarak mutlu olabilmemiz söz konusu değildir. Gazze’de çocuklar anne babalarından koparılırken, insanlar evsiz ve yurtsuz kalmışken, kötü şartlar altında sağlıksız bir hayat yaşamaya mecbur bırakılmışken bizim mutlu olmamız nasıl mümkün olabilir. Bu kardeşlerimize karşı sorumlu olduğumuzu, maddi ve manevi olarak yanlarında olmamız gerektiğini unutmamalıyız. En azından dualarımızla ve bu vahşete destek veren şirketlere uygulayacağımız ekonomik boykotla elimizden geleni yapmaya sonuna kadar devam etmeliyiz.

Aziz Müslüman Türk Kardeşlerim!

Gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse Peygamber efendimizin hadislerinde birlik ve beraberliğe önemle vurgu yapıldığı görülmektedir. Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz; “**Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır**”² buyurulmuştur.

Müslümanlar olarak bu birliği sağlayabildiğimizde akan gözyaşının dindiğine, çığlıkların kesildiğine, mazlumların sevindiğine, çocukların gülümsediğine ve dünyanın daha yaşanılır bir yuvaya dönüştüğüne hep birlikte şahit olacağız. Bu nedenle Kur’an ve hadislere kulak vermeli, birbirimizi önemsemeli, aramızda var olan küskünlüklere son vermeli ve kardeşliğimizi pekiştirmek için gayret etmeliyiz. Ancak bu şekilde adil ve güvenilir bir dünya inşa edebileceğimizi bilmeliyiz. Çünkü batı dünyası sınıfta kalmıştır. Adaletin ve merhametinin sahte olduğu anlaşılmıştır. Dünya yeniden İslâm dininin getirdiği ahlâkî değerlere muhtaçtır. Bunu da dünyaya yeniden Müslümanlar anlatacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı tebrik ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel günlere ve daha mutlu bayramlara ulaşmamızı yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

¹ Buhari, İman, 7.

² Âl-i İmrân Sûresi, 3/105.