

Tarih: 24.02.2023

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَإِنَّ هَذَا

صِرَاطِی مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

عَنْ سَبِیْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّیْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُلَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ،

فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ.

KARNAVAL VE İSLÂM

Muhterem Müslümanlar!

Milletleri ayakta tutan şey millî ve manevî değerleridir. Bu değerler, milletlerin birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını sağlamaktadır. Milletler, bu değerleri gelecek kuşaklara aktardığı oranda varlıklarını sürdürürler. Çünkü kendi değerlerinden uzaklaşıp başkalarının hayat tarzını benimseyenler, ayakta kalma başarısını gösteremezler.

Kültürümüz, yüce dinimizle adeta bütünleşmiş ve dinimizin güzel prensipleriyle yoğrulmuştur. Sevgi, saygı ve fedakârlığın geliştirilmesinde, gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde manevi değerlerimizin ve millî kültürümüzün katkısı çok büyüktür. Son dönemlerde toplum olarak gösterdiğimiz birlik, fedakârlık ve yardımlaşma şuuru bu durumun en bariz göstergesidir. Özellikle genç kuşakları bu değerler çerçevesinde eğitmek ve yetiştirmek oldukça önemlidir.

Aziz Kardeşlerim!

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, millî, manevî ve kültürel değerlere uygun bir şekilde yetiştirmek, anne-baba, eğitimci ve toplum olarak hepimizin görevidir. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz “Her

doğan çocuk fitrat üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya müşrik yapar”¹ buyurmuştur. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ise, dinî ve ahlâkî şahsiyetimizi korumamız şu şekilde emredilmiştir: “İşte bu din, benim dosdoğru yolumdur. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar, sizi parça parça edip, doğru yoldan ayırır. İşte bunları, sakınasınız diye Allah size emreder.”²

Aziz Mü’minler!

İnsanların meşru ölçüler içinde eğlenmeleri doğal bir ihtiyaçtır. Dinimiz açısından bunda bir sakınca yoktur. Ancak toplumumuzda karnaval kutlaması adı altında düzenlenen eğlence ve törenler kültürel ve geleneksel bir temele sahip değildir. Bu tür eğlencelerde akıl sağlığını tehdit eden içki içmeyi ve israf boyutundaki harcamaları millî ve dinî değerlerimizle bağdaştırmak asla mümkün değildir. Karnaval törenlerinin yaşandığı bu günlerde sokaklarda yaşananlar, müslümanca bir duruşun çok uzağındadır. Sokak ortalarında sergilenen gayr-i meşru fiillerle Müslümanların nasıl bir alâkası olabilir? Bu gibi olayların yaşandığı yerlerde Müslümanların nasıl bir işi olabilir? Çeşitli maske ve kıyafetlerle şekilden şekile girmenin Müslümanlar için nasıl bir anlamı olabilir?

Hepimiz biliyoruz ki, karnaval kutlamaları, Hıristiyanların oruç günleri arefesinde kutlanmaktadır. Hıristiyanlar için önemli olan bu günlerin İslam dinine mensup olanlarla alâkası yoktur. Bunun için biz, karnaval kutlamaları yerine kültürel mirasımızı ve dini değerlerimizi yaşatmaya gayret edelim ve bunları genç kuşaklara aktarmaya çalışalım. Dinî ve millî değerlerimizle çelişen başka kültürlerin örf ve adetlerini körü körüne taklit ve özentiden kaçınalım. Çünkü Peygamber Efendimiz, başkalarını taklit etmemizi yasaklamış, kendi benliğimizi korumamızı emretmiştir.³ Buna uymak ise bizim önemli bir vazifemizdir.

¹ Müslim, Kader, 23.

² En’am, 6/153.

³ Buhari, Libas, 67.