

Tarih: 25.11.2022

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا

مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي

عِلْمًا

BİR ÖĞRETMEN OLARAK HZ. MUHAMMED

Muhterem Mü'minler!

Yüce Allah insanı, eğitime müsait bir varlık olarak yaratmıştır. İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem'e bütün isimleri bildirmiş, insana öğrenme yeteneği bahsetmiştir. Eğitime en uygun varlığın insan olmasına karşın, eğitimi en zor ve en uzun süren de yine insandır. Bundan dolayı, insanın eğitilebilmesi için her zaman bir öğretime ihtiyaç duyulmaktadır.

Yüce Kitâbımız, “**Hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu?**”¹ buyurarak, bilgili olmayı ve sürekli bir şeyler öğrenmeyi dinî bir görev haline getirmiştir. “**Ben öğretmen olarak gönderildim**”² buyuran Sevgili Peygamberimiz (sav) de insana bir şeyler öğretmenin önemini bildirmiştir.

Değerli Müslümanlar!

Peygamberimizin öğretmenlik yönünü dikkate alması gereken herkeste, O'ndan izler bulunmalıdır. Peygamber Efendimiz, güzel ahlâklı ve güler yüzlü idi. Doğru, çalışkan ve merhametliydi. Sevgi ve hoşgörü sahibi idi. Hem kolaylaştırıcı, hem müjdeleyici idi. Öğretirken acele etmez, sabırlı olmayı bilirdi.

İnsanları bıktırmamaya dikkat ederdi. Örnek vererek ve benzetmeyle konuyu izah ederdi. Disiplinliydi ama kimseyi incitmezdi. Önemli bir mevzu olduğunda onu ertelemeyiz, hemen düzeltirdi. Bilgi; ister gayr-i müslimlerde isterse çok uzaklarda bir yerde olsun, onun gidip öğrenilmesini isterdi. Öğretmeye çalıştığı her bir şeyi, bizzat kendisi yaşayarak öğretirdi. Karşı tarafın fikirlerine değer verir, sormak istediklerini gönül rahatlığıyla sormalarına imkân verirdi. Hz. Peygamber, bu metotlarla başarılı olmuş ve cahiliye dönemini İslâm medeniyetine dönüştürmeyi başarmıştır. Bu güzel hasletlere sahip olanlar, ne kadar zor ve çile dolu olsa da, mutlaka başarılı olacaklardır.

Aziz Müslüman Türk Kardeşlerim!

Bebeklikten itibaren insana ilk bilgileri öğreten başta anne babalar olarak, hepimiz birer öğretmeniz. Dolayısıyla hepimiz, ulaşabildiğimiz ve sorumluluğumuz altında bulunan kişilere karşı Hz. Peygamberin kullandığı metotları hayata geçirmekle mükellefiz. Cenâb-ı Allah; “**Ey inananlar! Kendinizi ve aile fertlerinizi ateşten koruyun...**”³ buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz (sav) de, hayırlı evladın kıyamete kadar sevap kazandıran bir özelliğe sahip olduğunu bize bildirmiştir. Öyleyse bizler de Hz. Ali'nin ifade ettiği gibi, çocuklarımızı yaşadığımız zamanın şartlarına göre değil, onların yaşayacağı zamanın şartlarına göre yetiştirmeye gayret edelim. Elbirliğiyle çocuklarımızı bilgiyle, kültürümüzle ve inancımıza uygun bir şekilde eğitelim. Hutbeme son verirken, bu uğurda büyük fedakârlıklar gösteren öğretmenlerimizi, hocalarımızı ve büyüklerimizi hayırla yad ediyor, başta okuduğum Peygamberimizin duasıyla sözlerimi bitiriyorum:

“**Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve bilgimi artır...**”⁴

¹ Zümer, 39/9.

² İbn Mace, Sünnet, 1.

³ Tahrir, 66/6.

⁴ Tirmizi, Deavât, 128.